

# ***IN DE KIJKERT***

## ***november/december 2020***



*2 maandelijks magazine*  
*Personeelsvereniging Leiden*



## COLOFON

*“In de Kijkert” is het tweemaandelijks clubblad van de P.V. Leiden*

**Jaargang:** 30 (2020)  
**Editie:** November/december 2020  
**Oplage:** 500 expl.  
**Redactie:** Arthur Spaan  
**Kopijadres:** [indekijkert@hetnet.nl](mailto:indekijkert@hetnet.nl)  
of *kastje 50*

**Webpagina:** [www.pvleiden.nl](http://www.pvleiden.nl)

**Drukwerk:** 

**Vaste medewerkers:**

Silvia Brinkerink - Gerhard Steenhuis -  
Gijs Gravekamp - Petro v/d Tang -  
Wilma v/d Tang - Peter van Leeuwen  
Uw kopij zien we graag tegemoet via  
E-mail of geschreven op een briefje in  
*kastje 50*

**Kopijdatum volgende editie: 05-01-2021!**

## BESTUUR & COMMISSIES

Vice voorzitter:	Koos Vooijs
<a href="mailto:koos@pvleiden.nl">koos@pvleiden.nl</a>	06- 55936460
Secretaris:	Jan Hartevelt
<a href="mailto:jan@pvleiden.nl">jan@pvleiden.nl</a>	06- 46422884
Penningmeester:	Mart Helfensteyn
<a href="mailto:mart@pvleiden.nl">mart@pvleiden.nl</a>	06- 51983563
Bestuurslid:	Erna Mooijman
<a href="mailto:erna@pvleiden.nl">erna@pvleiden.nl</a>	06- 24686369
Bestuurslid:	Ton Rijsbergen
	071- 4073181
Darten:	Robert Lemmers
	06- 51478308
Zeevissen:	Cor van Houten
	071- 3676824
Binnenwatervissen:	Cor Zonneveld
	06- 43562234
Zaalvoetbal:	Johan Kool
	06- 20353130

S.U.S.T. de wielierclub van de P.V.:

Voorzitter: Koos Vooijs	06-55936460
Pen.meester: Cees Frankfort	06-28079045
Secretaris: Cees Stijnman	06-51832919

## REDACTIONEEL

Beste lezer,

We zijn op stoom! Er is weer een nieuwe ‘In de Kijkert’ van de persen gerold. Dankzij de bijdrages van alle medewerkers heb ik weer een nieuwe editie uit de hoge hoed kunnen toveren. Bij de uitgave van de vorige ‘Kijkert’ was ik nieuwsgierig hoe het resultaat zou zijn en wat jullie er van zouden vinden. Gelukkig heb ik veel positieve reacties ontvangen en de aanbevelingen meegenomen! Jullie hebben waarschijnlijk de meeste schoonheidsfoutjes over het hoofd gezien? Een paar kleine dingen heb ik inmiddels gefinetuned... De distributie heeft iets meer tijd gevraagd omdat ik tussendoor nog achter het rad van avontuur zat te sturen. Het is alles bij elkaar een bijzonder jaar geweest voor iedereen.

Andere diensten, minder klanten en veel voorzorgsmaatregelen. Het Coronavirus heeft



ons flink in z'n greep gehad, zeker voor de collega's die zelf hebben ervaren hoe ziek je er van kunt zijn! Voor de personeelsvereniging en alle activiteiten-commissies was het ook een erg sobere periode. Hopelijk krijgen we volgend jaar meer ruimte om de boel weer op te pakken! De puzzel in deze editie vraagt wat extra inspanning van jullie. Met de feestdagen in het vooruitzicht en daar aan gekoppeld waarschijnlijk iets meer vrije tijd(?) moeten jullie er een draai aan kunnen geven, dat laatste is een beetje cryptisch... \* Ik wens jullie fijne feestdagen toe en veel inspiratie in het komende jaar om de komende ‘In de Kijkerts’ te kunnen blijven vullen. Ik kijk reikhalzend uit naar jullie bijdrages!

\* naapS ruhtrA



# INHOUD

02 Colofon, Bestuurlijk & Commissies	15 Silvia Brinkerink in gesprek met
02 Redactioneel	16 Nieuwe collega's
03 Bestuurlijk	19 Lizzy
05 Waar ben ik?	20 Met pensioen
06 Andere tijden	21 Groeten uit Duitsland
09 Er staat een truck bij de halte	22 Kuchscherm
11 Ronald McDonaldhuis	23 Puzzel
13 Humor	25 Hier ben ik!
14 Bijzondere momenten	26 Prijswinnaars vorige puzzel

## BESTUURLIJK

Als voorzitter van de PV doet het me pijn dat het, 'net als velen van ons' dit jaar dramatisch is verlopen. Haast alle activiteiten zijn gecanceld. Het bestuur is verschillende keren bij elkaar geweest om mogelijkheden te vinden om er toch iets van te maken. Helaas werden we door de Corona-maatregelen teruggefloten. De laatste activiteit (de brouwerij) op 1 november was in kannen en kruiken, maar helaas weer verscherpte maatregelen... Besloten is dan ook om voor dit jaar geen activiteiten meer te organiseren. Helaas dus geen KERSTONTBIJT. Als tegemoetkoming hebben we voor de leden een lekkere verrassing. Het jubileumfeest in februari 2021 hebben we vooruit geschoven naar juni. Rest mij nog een mededeling te doen: Johan Kool heeft ons verteld dat hij met het werk van de activiteiten gaat stoppen en zijn energie gaat wijden aan het NZH-museum. Wij bedanken Johan voor zijn enorme inzet van de afgelopen jaren en wensen hem veel plezier en inzet bij zijn nieuwe hobby.

Dus houd in gedachten dat we niet alleen op zoek zijn naar een bestuurslid maar ook een vervanger voor Johan. Hierbij gaat het bestuur jullie alvast fijne en gezonde feestdagen toewensen en hopen wij volgend jaar met veel plezier weer normaal een PERSONEELSVVERENIGING te kunnen besturen.

Met vriendelijk groet,  
Koos Vooijs



Adresgegevens  
Personeelsvereniging:  
Arriva P.V. Leiden/kastje 165  
Rijnsburgerweg 1  
2334 BA LEIDEN  
Email: [jan@pvleiden.nl](mailto:jan@pvleiden.nl)  
IBAN: NL54INGB0000309060

**Bike  
Totaal**

Tweewielers

**Frans  
Luyten**

het woord: **HET NIEUWE  
FIETSEN!**

Bij Biketotaal - Luyten hebben tweewielers  
**ALTIJD VOORRANG!!**

Wij staan voor kwaliteit, klantgerichte dienstverlening en deskundige voorlichting. Ons assortiment is zeer uitgebreid, divers en verandert voortdurend. Wij adviseren u op het gebied van fiets, bromfiets én onderdelen....

Ons assortiment:

Fietsen, Bromfietsen & Scooters

Elektrische fietsen

Race- & ATB onderdelen

Regen- & racekleding

Schaatsen skeelers

Kunst- hockeyschaatsen

**Frans  
Luyten**

Achterweg 22  
2223 BG Katwijk

[info@biketotaal-luyten.nl](mailto:info@biketotaal-luyten.nl)

Tel.: 071 4029035



Een beetje verstopt in/op een duister hoekje onder het gebladerte kijken deze versteende koppen onze bussen na. Maar waar vandaan doen ze dat?



*Het verhaal van de voorpagina in 6 woorden:*

***“Even stoom afblazen  
in roerige tijden...”***

*Maassluis*

**www.kittenopvang  
-bovenwater.nl  
Oud Adeselaan 29  
2375 XB  
Rijpwetering**



Service & Kwaliteit in één boeket

# Frank's Bloemenshop



Lange Mare 70 -- 2312 GS -- Leiden

Tel.: 071 5134190 -- Mob.: 06 53 133072

DTP: de Zwaaier

## ANDERE TIJDEN



maandblad van de NZH

Noord-Zuid-Hollandsche Verreer Maatschappij N.V.

De redactie kreeg deze 'oude' NZH-informatie toegespeeld. Deze willen wij jullie natuurlijk niet onthouden. Mooie verhalen en herkenbare beelden laten je teruggaan in de goede, oude tijd...

Bron: Henk Lintjer

### Blauw stopt voor rood

Een achtjarig jongetje uit Leidschendam had voor zijn verjaardag een lintje met rood en groen licht gekregen. Nadat men hem verteld had, dat hij met het rode licht het verkeer zou kunnen laten stoppen, wilde hij met alle geweld die bewoering aan de waandeheid toetsen. Inderdaad maakte hij het gezoggen, dat de Blauwe Team voor hem ging stil staan. De grote mensen waren een tikje geïrriteerd, dat zij zonder reden werden opgehouden, maar het knapje weet nu wat hij aan zijn cadeau heeft.

(Fourbarger Courant)





# THEEHUIS

DE LEIDSEHOUT

**High tea, Borrel,  
Lunch of feestje?**

**Iedere zondag live muziek.**

Houtlaan 100 2334 CL Leiden

071 - 515 34 76

[info@deleidsehout.nl](mailto:info@deleidsehout.nl)

[www.deleidsehout.nl](http://www.deleidsehout.nl)

## ER STAAT EEN TRUCK BIJ DE HALTE

Er staat een truck bij de halte Spanjaardsbrug in de richting stad in.

De truck wil uiteraard niet met de bus mee, maar staat voor de brug. De brug is niet open, dus dicht voor de scheepvaart en daarmee dus open



voor het verkeer. Ik kom met lijn zes richting Leiderdorp over de Lage Rijndijk en zie die truck met oplegger met drie niet meesturende assen ongeveer ter hoogte van de halte staan wachten, kennelijk om de draai over de brug te kunnen maken. Dus ik stop voor de brug zodat hij de ruimte heeft. En denk hardop, 'kom maar, ik heb toch een zee van tijd'. Dankbaar maakt het verkeer vanaf de Van der Valk Boumanweg gebruik van de gelegenheid. 'Tja', denk ik hardop, 'zo zijn we niet getrouwd'. Ik rijd alsnog de brug over, laat nog een paar fietsers in leven en zie vervolgens dat de chauffeur van de truck stapvoets probeert achteruit te rijden tot voorbij het stuk midden berm, om zo het achterop komend verkeer er langs te kunnen laten. Gelukkig was het niet zo druk. 'Ik ben benieuwd', dacht ik hardop. En met een kwartiertje was ik weer terug, twee passagiers thuis gebracht en één nieuwe op gepikt. De truck stond er nog steeds met knipperende feestverlichting. Maar de chauffeur keek geheel niet feestelijk terwijl hij met z'n mobieltje in de stand navigatie vertwijfeld door de berm tussen de brug en z'n voertuig heen en weer galoppeerde. Toen ik er langs kon, stopte ik met een neuslengte voorsprong naast de truck en deed de voordeur open. Met een 'ik zie het niet meer zitten' gezicht kwam de stuiterende truck piloot voor de deuropening tot stilstand

en ik zei, 'Bonjour, quel est le problème?' Gelukkig sprak hij in overeenstemming met zijn kentekenplaten ook geen Frans, maar gewoon Hollandse truckers taal. 'Ik moet op de Admiraal Banckertweg zijn en ik weet niet of ik er zo kan komen of dat ik mezelf vast rijd. Als niet Leiënaarr zei me dat helemaal niks. Maar na enig doorvragen bleek het te gaan om de hoofdslagader van de Zeeheldenbuurt waar ook Karel Doorman, Dorus Rijker, De Ruijter, Tromp en Van Speyk ooit een zijstraatje hebben gekregen. Oftewel industrieterrein de Waard. Onze trucker had natuurlijk eigenlijk via de Sumatrasstraat moeten komen en had dan rechtuit over de Sumatrabrug direct goed gezeten. Maar hij was te vroeg via de Rietschans de Engelendaal afgeslagen en stond nu te zweten op de Zijldijk. Het was ook best een grote truck met z'n maximale hoogte breedte en lengte en op z'n telefoontje zagen de staatjes en bruggetjes er ook best wel heel erg Madurodammerigjes uit. Om te beginnen moest deze man tot rust komen en vertrouwen krijgen in de krappe Leidsche ruimtelijke ordening. Dus met mijn succesvolle imitatie van de altijd kalmerende gebronsde Ron Brandsteder stem sprak ik. 'O. maar dat gaat wel lukken hoor! Het is wel krap, maar het past allemaal best wel.



Een beetje geduld met je tegenliggers, ruim insturen en uitkijken voor fietsers. Er staat nergens een hoogte-, lengte-, breedte- of

gewichtsbeperking, dus het moet kunnen. Als ik hier weer kom ben jij hier gegarandeerd weg. Succes man'. Ik zei er niet bij dat het mijn laatste rit was voor die dag en de volgende week een vrije zou zijn. Snel maakte ik van de neuslengte een buslengte, en van een bruglengte een straatlengte. Toen ik bij de verkeerslichten rechtsaf de Sumatrastraat in zou draaien zag ik nog net hoe hij met een ruime bocht bedachtzaam de Spanjaardsbrug besteeg. Truck speciaal! En ja, na m'n vrije week was tie weg! Ik zei toch dat het goed zou komen! Na zo'n gebeurtenis ben ik me er extra van bewust dat wij, op de OV-bus, het toch wel vreselijk goed hebben. We zijn allemaal grondig ingewerkt en goed wegwijs gemaakt in een aantal overzichtelijke routes.

We hoeven nooit de weg te zoeken. De lading staat overal voor ons klaar.

We worden tijdig en helder door middel van publicatie op de muur en digitale media

geïnformeerd over route wijzigingen en omleidingen. We kunnen tijdens de riante pauzes oeverloos ervaringen en tips & trucks met elkaar uitwisselen. En mochten we onverhoopt een aanschrijving missen of ons vergissen en hopeloos voor een hek eindigen, dan kunnen we altijd rekenen op hulp door een collega die toevallig langskomt, of support oproepen. En als het tijd is gaan we naar huis. Soms best jammer dat wij niks te klagen en te mopperen hebben! Daar moeten we toch eens iets op verzinnen!

Petro v/d Tang



## GEMMA'S GORDIJN ATELIER

LEVEREN / BEKLEDEN:

VAN BOOT & CARAVAN KUSSENS

REPARATIE VAN TENTEN & BOOTZEILEN



van Zuylen van Nyeveltstraat 100  
Jachtwerf Princehaven  
2242 AT Wassenaar

Telefoon: 06 51 874090

E-mail: [gemmagordijnatelier@live.nl](mailto:gemmagordijnatelier@live.nl)





Ronald McDonald  
Huis Leiden

Keeping families close™



De dagen worden korter, het licht gaat eerder aan en we kijken vooruit naar de feestelijke Decembermaand. En al ziet alles er dit jaar anders uit dan anders, een cadeautje in de schoen of onder de boom is toch heel gezellig. Hoe mooi is het als je een cadeau kiest dat niet alleen de ontvanger blij maakt, maar waarmee je ook nog eens een goed doel steunt?



Dopperdrinkfles 12,50



Superzacht knuffelkonijn groot: 15,99  
met setje kleding: 20,00



Superzacht knuffelkonijn klein 8,99



'Nachtzoen in je schoenen' sok 9,95

Wij geven u graag een kijkje in de etalage van het Ronald McDonald Huis. Met de aankoop van elk van deze artikelen helpt u ons ervoor te zorgen dat ouders van ernstig zieke kinderen altijd op loopafstand van het ziekenhuis kunnen verblijven, ook tijdens de feestdagen!

Meer informatie? Bestellen? 071-5158158 of [leiden@ronaldmcdonaldhuis.nl](mailto:leiden@ronaldmcdonaldhuis.nl)  
Namens onze gasten, dank voor uw steun!

Deze pagina werd mede mogelijk gemaakt door: 'De Uyl van Hoogland'



# VAKGARAGE STRAATHOF

Ripselaan 30  
2376 BJ Nieuwe Wetering  
Tel.: 071 3310744

**100 Occasions op voorraad,  
kom nu langs voor een proefrit!**



**Verkoop nieuw**

**Occasions**

**Onderhoud**

**Schadeherstel**

**Leasing**

**Reparatie**



**Verkoop en reparatie van  
alle merken auto's**

Ripselaan 30 – 2376 BJ Nieuwe Wetering – Tel.: 071 3310744

# Petit Restaurant de Valk

2<sup>e</sup> Binnenvestgracht 5<sup>e</sup> - 2312 AJ - Leiden - Tel: 071 5131915 - www.devalkleiden.nl



## HUMOR

Na een avondje voetbal kijken in de kroeg, komt een man rond een uur of 4 's morgens ladderzat thuis. Zijn vrouw ligt te slapen en de man probeert zo stil mogelijk de slaapkamer binnen te sluipen en in bed te kruipen. Het lukt hem ook, want zijn vrouw merkt niets en slaapt rustig verder. Tot op een gegeven moment de man een nogal luidruchtige wind laat. De vrouw wordt wakker en vraagt verdoemd: "Wat was dat?" De man antwoordt juichend: "Gooooaaal, ik heb een goal gemaakt.

Het is 1 - 0 " De vrouw, een beetje geïrriteerd, laat een tijdje erna ook een wind om ú tegen te zeggen. De man roept: "Huh... wat was dat?" De vrouw antwoordt: "Goooaal, ik heb ook een goal gemaakt. Het staat 1 - 1" De man wil zeker niet

onderdoen. Hij doet alle moeite van de wereld om een serieuze wind uit zijn darmen te persen, maar het lukt hem niet. Hij blijft het toch minutenlang proberen tot hij plots een joekel van een wind laat en daarbij in zijn bed poept. De vrouw vraagt: "Wat was dat nu weer?" De man antwoordt: "Het is rust, we moeten van kant wisselen..."



## BIJZONDERE MOMENTEN

**The Doobie Brothers** is een Amerikaanse rockband afkomstig uit San Jose, California. De kern wordt gevormd door zanger-gitaristen Tom Johnston en Patrick Simmons. De band is vooral bekend van hun hits *Long Train Running*, *What a fool believes* en *Listen to the music*. De band heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen albums verkocht. Je zal ze maar in je bus hebben gehad!



*The Doobie Brothers, november 2017 Marco vd Ende*



## JOS LAAT LOS



Ik spreek natuurlijk heel veel mensen  
met allemaal hun eigen wensen  
Gebroken diensten veroorzaken wel eens ongemak  
dus neem ik dat hier eventjes op de hak  
Lange diensten, het liefst op één bus  
is mijn ideale oplossing aldus...  
Én R.J.? Die zegt hiertegen vast geen nee  
Ik ben blij dat ik de wagens schoon mag maken  
Want dat zijn voor mij belangrijker zaken!



Jos Dobbe, Chef Washal

**Jij bent niet gemaakt om te voldoen  
aan de verwachtingen van anderen,  
maar anderen dus ook  
niet om te voldoen aan  
die van jou**



# Danny van Dam

Deze keer een telefonisch interview met Danny van Dam, beter bekend als boa van service en veiligheid. Danny is bijna 37 jaar en woont samen met Priscilla en hun samengesteld gezin in Zoeterwoude. Ze hebben bij elkaar 5 kinderen: Drie jongens en twee meisjes. Als jong schoolgaand jochie ging hij veel met het ov; lijn 169 van Alphen naar Leiden... Daar kreeg hij de voorliefde om ooit zelf eens een bus te mogen besturen. Eerst maar eens de school afmaken. Na zijn schooltijd is hij direct de militaire dienst ingegaan. Daar werd hij in 2003 voor 4 maanden uitgezonden naar Irak. In 2005 startte hij eindelijk als uitzendkracht bij Connexion in Alphen. Door een overschot aan uitzendkrachten werd hij overgeplaatst naar Zoetermeer. In die tijd werd de Randstadrail gereden. Dat vond Danny niet echt spannend dus een overplaatsing naar Leiden was een feit... Daar leerde hij de stads- en streek lijnen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en hij wilde eigenlijk in Alphen rijden. Zo gezegd, zo gedaan. Daar viel het hem op dat er weinig lijnen waren en het niet echt een uitdaging was. Dus ging hij toch maar weer terug naar Leiden waar hij zich meer op zijn plaats voelde. Het lijnenpakket was daar uitgebreider en leuker. Na een tijdje kwam de kans om tijdelijk toezichthouder te worden. Dit deed hij met plezier en hij wilde eigenlijk daarin verder.



In 2014 is hij dan ook echt als boa van service en veiligheid begonnen. En dat doet hij met veel plezier. Het is spannend werk en soms ook wel heftig. Zo vertelt hij een verhaal over een triest geval in de bus in Katwijk. Een reanimatie. Daarnaast komt hij ook weleens oproepen tegen over geweld of agressie. Het is niet altijd raak hoor, er zijn ook avonden waar gelukkig niets gebeurt. Hij werkt alleen op de late diensten. Dit vind hij fijner omdat hij niet echt van de wekker is. Maar er gaat wel een wekker af om 7.30 uur! 'S-morgens als de wekker gaat is het die van Priscilla. Als hij dan toch wakker is, gaat hij er samen met haar uit. Om vervolgens een bak koffie te drinken, de kids 'school-klaar' te maken en hun lunch pakketjes te verzorgen. Hij vindt het gezellig om met zijn allen er op uit te gaan. Hij is echt een papa die graag met zijn kinderen dingen onderneemt zoals naar Ballorig gaan om zijn kinderen te laten genieten en hij geniet er dan zelf ook van! Hij is gek op sporten... Dat begon vroeger al als jong ventje. Als onzekere jongen begon hij in een sport-school. Daar ging hij zich sterker en beter ging voelen. Hij was vroeger 68 a 69kg en kwam maar niet aan. In de sportschool waar hij zich zekerder en beter ging voelen woog hij op een gegeven moment rond de 95kg. En dat veranderde hem in een sterkte stoere vent. En sporten doet hij nog graag... Maar door Corona komt er niet veel van. Hij heeft ook een andere hobby en dat is klussen. "Ik kan best goed klussen" al zeg ik het zelf... "In en om het huis doe ik het graag". Alleen de laatste tijd niet. Koken vindt hij ook leuk. Hij heeft ooit zelfs de opleiding koken en serveren gedaan.



Maar de bus trok. En dus kooft hij thuis. Zelf eet hij graag witte bonen, aardappelen met een lekkere speklap en appelmoes. Ik ben echt geen moeijke eter, ik lust alles! Hij is een echte Bourgondiër. De toekomst ziet hij rooskleurig in. Heeft ook plannen om met Priscilla te gaan trouwen. Echt van reizen houdt hij niet zo, maar wat hij wel nog heel graag wil is met de kinderen en Priscilla een vlieg vakantie doen. Dan lekker relaxen met de kids... Dan kunnen ze met zijn allen hun hoofden leeg maken. Alle zorgen achter zich laten. Zijn droom is "Een Groter huis" zodat alle kids een eigen plek krijgen. Wat hij nog even kwijt wil is dat zijn werk echt leuk is en uitdagend heeft.



Alleen op dit moment zijn we met veel te weinig collega's. We lopen met 8 mensen en dat over een paar stallingen. Dat is erg weinig! Ik had nog 2 vragen voor Danny. Wie zou je ooit eens willen ontmoeten? En wat zou je tegen hem of haar willen zeggen? "Tja ik zou mijn vader wel eens willen ontmoeten die bij mijn geboorte is weg gegaan". "Ik zou wel willen weten waarom hij nooit contact met mij heeft gezocht of belangstelling heeft getoond tot op heden". Op de vraag: "Wat is je uitspraak of kenmerkend aan jou?" wist Danny niks te zeggen. Maar Priscilla wel... En dat gaan we hier niet herhalen. Dat blijft een beetje geheim!

Silvia Brinkerink



## NIEUWE COLLEGA'S

**HÉ JOU KEN IK NOG NERGENS VAN**

# Vraagje

*Loetje*

Zijn alle nieuwe collega's die vanaf 2020 zijn ingetrokken!

Welkom bij Ariva, nieuwe collega's!

Hier zit jullie zijn opgenomen dat wij met een hele grote groep collega's die heel erg de vr houden. Door de verschillende redacties valt het dan ook niet altijd mee om elkaar te leren kennen en daarom juffert te introduceren...

Maar ja kunt je natuurlijk ook "IN DE KUIKERT" laten zetten! Dit is een zeer leuke (je moet je naam ten minste je naam) maar individueel thema en of doe het via een appje naar:

Arthur Spaan 34-12084406

Als mensen je bereiken is het makkelijkste contact te leggen om bijvoorbeeld een dienst te rullen, te organiseren of met elkaar wat te ondernemen!

Let wel, dit is een leuke en vrolijke baan, maar je moet verplicht af zijn

**NEW!**

Arthur Spaan

*Bas Rijdsdijk, Oegstgeest*

Jouw foto óók hier...?



Helaas laat Sinterklaas jullie  
weten,  
dat we dit jaar niet met elkaar  
kunnen daten  
28 november gaat jammer genoeg  
niet door,  
Daar zorgde het Coronavirus voor...  
De loterij dit jaar is ook van de  
baan,  
dus de prijzen zullen blijven staan!



**KERSTONTBIJT**  
**22 december 2020:**  
**Samen gezellig aan het**



**Let smakelijk!**

# De opticiens voor het hele gezin



**KATWIJK** Princesstraat 38 | T 071 4014763 - **LEIDERDORP** Winkelhof 43 | T 071 5412521  
**AMSTERDAM** Ie Van der Helststraat 3a | T 020 5788500 - **LEIDEN** Lange Mare 118 | T 071 5131010  
**OEGSTGEEST** Terweeweg 52 | T 071 5652090 - **WASSENAAR** Langstraat 129-131 | T 070 5113456



 [www.satonoptiek.nl](http://www.satonoptiek.nl)  
 [facebook.com/SatonOptiek](https://facebook.com/SatonOptiek)  
 [instagram.com/satonoptiek](https://instagram.com/satonoptiek)

## DAT HEB IK WEER...

's Avonds, zo rond een uur of half tien is het tijd voor m'n laatste rondje van die dag. Soms loop ik dan met 'haar', maar nu het wat eerder donker wordt loop ik meestal met 'hem'. Een rondje door de wijk, langs molen de Valk en zo weer terug naar huis. Heerlijk rustig slenteren we dan naast elkaar. natuurlijk komen we dan ook nog wel wat mensen tegen en katten en andere honden en...huh(?) wat is dat nou weer ?? Daar schoof toch wel iets heel vreemds over het grasveld. Dus ik ga d'r heen, effe snuffelen.



Maar dat viel tegen, 't prikte aan m'n neus. Daarnet liep het nog maar nu kon ik er geen voor- of achterkant aan ontdekken hoor, 't was gewoon een balletje, een soort

speldenkussen zal ik maar zeggen... Als ik effe niet keek begon het ineens weer te lopen. Aparte ontmoeting hoor... 'Hij' trok aan m'n lijn en zei: "Laat hem nou maar joh"... en we vervolgden onze weg.



Thuis gekomen gingen die twee nog effe TV kijken. Ik niet, voor mij was de dag om. Ik ging voor de deur zitten, ik heb die twee geleerd dat ze dan de deur effe voor me open moeten doen! "Wil je al naar bed?" vroeg 'zij' en ze deed de deur open... Goed hè, langzaam maar zeker leren ze er zo af en-toe iets bij...



Op bepaalde momenten van de dag is het erg druk op het Stationsplein. Kunnen wij dit probleem met elkaar ondervangen? Er moeten toch 999 oplossingen zijn ;-)?



## **MET PENSIOEN**

Dit jaar zijn er weer een aantal collega's met pensioen gegaan.

Door alle Corona-maatregelen zijn de meeste collega's met de stille trom vertrokken.

Daarom willen wij ze hier nog even onder de aandacht brengen. De namen hier geselecteerd zijn op basis van de officiële pensioendatum in 2020 tot de eerste periode van 2021.

De volgende collega's hebben wij uitgezwaaid of we gaan dat binnenkort doen:

*Jan van Aart  
Eduard Mesker  
Koos Meulkens  
Sjaak Goudriaan  
Koos Vooijs  
Cor van Houten  
Aad Hofman  
Huig Snellenburg  
Wilma Poppen  
Henny Achterhof  
Johan Onderwater  
Winfried Palit  
André Keijzer*



Namens iedereen willen wij jullie bedanken voor de prettige samenwerking, de ervaring(en) die jullie wilden delen, de mooie herinneringen, de inzet voor nevenactiviteiten en het vertrouwen in elkaar. Geniet van jullie vrije tijd, wordt donateur en blijf op de hoogte via In de Kijkert!

## **EEN LANGE BREAK DEZE WEEK?**

De Rijnlandroute is de nieuwe verbinding tussen Katwijk via de A44 en A4 bij Leiden. Bezoek eens het Rijnlandroute informatiecentrum! Zoals alle musea en informatie-centra werken ze ook via een protocol. Om dit alles goed te kunnen organiseren werken ze met tijdsloten van 45 minuten. Ze verzorgen een rondleiding, waarbij ze vertellen wat er in de afgelopen periode is gebeurd, wat ze nog allemaal gaan doen en ze nemen je natuurlijk mee naar het uitgangspunt. Wil je langskomen? Je bent van harte welkom op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur. Reserveren kan via:

[www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten](http://www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten)

Vanwege het Coronavirus is het noodzakelijk om een tijdslot te boeken. De toegang is gratis.

Je vindt het informatiecentrum aan de Rietpolderweg 19 in de Oostvlietpolder





De tweede coronagolf is een feit. In Nederland strengere regels maar ook hier in Dld, en zeker hier in NiederSachsen waar er relatief weinig besmettingen en IC opnames zijn, komt dat behoorlijk aan. Het gevoel van vrijheidsberoving wordt steeds sterker en we merken dat er steeds meer tegenstand komt bij de landelijke bevolking hier. Wij kunnen het land niet meer uit tenzij we binnen 48 uur terug zijn. Dus familiebezoek is uitgesloten! De tijd dat ik op 1 dag heen en terug naar Valkenburg kon rijden (700km) is wel voorbij. Ik voel toch dat ik ouder geworden ben. Maar ja, we mogen niet klagen, we hebben het prima naar ons zin en met de dieren gaat het super dus alle reden tot tevredenheid. Na elf jaar hier was de keuken weer aan een onderhoudsbeurt toe dus ben ik driftig aan de slag gegaan met schuurpapier en kwast. Het resultaat is weer netjes. Ook de slaapkamer opnieuw behangen en nieuwe gordijnen gehangen. 'De oude' van toen we hier aankwamen hingen er nog en kleurde volgens Else totaal niet bij het behang, dus vandaar de ingrepen.

Door het invallen van de herfst is ook het inmaken van appelmoes en stoofperen weer in volle gang. In ons dorp is een grote weide van de gemeente waar ze appel, peren en kersbomen hebben gepland en die worden goed onderhouden en de vruchten staan tot ieder inwoner ter beschikking. Gratis en voor niks, maar zelf rapen of plukken. Ik denk dat wij, en misschien nog twee gezinnen, er gebruik van maken want elke keer als we er met de fiets heen rijden laden we onze fietstassen vol met het fruit zodat de vriezer vol zit met zelfgemaakte appelmoes en in de bergruimte staan ons een kleine



30 potten stoofperen aan te grijnzen. Dus samen met de zelf geteelde groenten en aardappelen kunnen wij de winter weer met een gerust hart tegemoet zien. De veel gevraagde vraag die ons gesteld wordt is; hebben jullie geen spijt? Of mis je de bus niet? En ik kan nog steeds volmondig antwoorden met NEE geen moment! We zijn na 50 jaar nu eigen baas over tijd en land dus waar moet ik dan spijt van hebben? Natuurlijk zijn er dingen die we graag anders zouden zien, het gemis van kinderen en kleinkinderen is soms best aanwezig, maar we halen de schaden dik in in de schoolvakanties waarin er altijd wel een stuk of wat hier zijn voor een weekend of week of zelfs nog langer. Onze oudste kleindochter (16) woont in Sas van Gent en was hier afgelopen zomervakantie 5 weken! Heerlijk hoor, dus ook daarin wordt voorzien. De kas en de moestuin vragen ook de

nodige tijd en aandacht zodat ik me kostelijk vermaak. Jammer alleen dat dat wijf van het Veterinaire ambt weer van zich liet horen.



Toevallig waren wij net niet thuis toen ze voor de tweede maal voor de deur stond. Ze liet een visitekaartje vol gekrabbeld in de brievenbus achter met het verzoek haar te bellen. Dus ff

een weekje wachten en toen maar even gebeld, ze was zowaar een soort van aardig en menselijk, of we al een tweede duif hadden aangeschaft en het hok hebben vergroot? Nou ik ben bezig met een hok van 1 bij 2 meter, en 2 meter hoog maar ben er nog mee bezig, En wat die tweede duif betreft, het is een lach(koer)duifje en die leven solitair met uitzondering in hun paartijd dan wordt een mannetje toegelaten voor de bevruchting en daarna moet ie weer snel opzouten want anders vechten ze de hele dag, luide mijn antwoord. Oh, daar had ze

nog niet van gehoord en ze zou zich er verder in verdiepen... En met een tweede paard?? Ook dat is momenteel wat problematisch i.v.m. de coronagekte, veel boeren en paardenlui hebben liever geen vreemde lui op het erf uit angst voor besmetting. Daarnaast zijn de paarden in Dld gemiddeld 1000 euro duurder dan in Nederland, en daar we het land niet mogen verlaten is dat nog niet mogelijk dus. Ze was zowaar begripvol en gaf uitstel tot eind van het jaar. Wordt vervolgt!

Groeten, Gijs & Else



## HET KUCHSCHERM

Ze zijn er, of nou ja bijna... Alle bussen zijn of worden voorzien van prachtige, goed geoutilleerde glazen schermen die ons beschermen tegen onwelwillende virussen waarbij Corona de kroon spant. Het is fijn om je clientèle weer aan te kunnen kijken én spreken. Dat leidt soms tot wederzijdse schrikbewegingen waarbij het kuchelvrije scherm extra voordelen biedt. Natuurlijk was het even wennen aan de lichtshow bij nacht en ontij maar met onze deskundige 'rij-kwaliteiten' ontcrachten wij enigzins dit ongemak. Ik vroeg mij wel af 'Wie' tot de term kuchscherm is gekomen? De definitie van een kuch, (een korte droge lichte hoest, [www.vandale.nl](http://www.vandale.nl)) dekt toch niet helemaal de lading van de impact die het virus heeft op onze gemoedstoestand? Daarbij reizen mensen met klachten natuurlijk zowiezo niet met de bus... Maar dat terzijde.

In mijn fantasie zie ik voor mij dat een Engelse beleidsmedewerker met de Duitse tak van DB onder het genot van een coughie (spreek uit: koffie...) en een kuch tot de naam van het 'Kuchscherm' zijn gekomen. En als we het toch over koffie en koeken hebben: De cookies zijn door (de meeste van...) ons geaccepteerd. We hebben in ieder geval een veilige werkplek!



De Kijker



# Puzzel

Kruiswoord alles omgekeerd!



## HORIZONTAAL

1 rokertje 5 kapotmaken 10 toestemming 13 sterkedrank 14 groet 15 zendbrief van de Apostelen  
 16 fles 17 drielal 19 november 21 met name 22 stuurinrichting 24 verschillend 28 gemenerik  
 31 onaangepast (volkstaal) 33 obsederende angst 35 tegenover 36 opgerolde zure haring  
 38 ruzie (volkstaal) 40 draagbare cd-speeler 43 meubelstuk 44 tenminste 46 en anderen 47 grote  
 hoeveelheid 49 glansloos 50 wegdoen 53 achtste toon 57 Limburgse klei 59 uiting van opluch-  
 ting 60 ontbering 62 in zijn eerste staat 64 afdeling 66 hond 67 dicht bij elkaar 68 vrouwelijk dier  
 69 werk van een componist 70 kort jasje 71 niet gevarieerd

## VERTICAAL

1 spleet 2 computertoets 3 verrotting 4 klein gedicht 5 ontvangen 6 in orde 7 drukwerk 8 kleding-  
 maat 9 reukwater 10 eena 11 Amerikaanse staat 12 gebouw in Amsterdam 18 wijze 20 verkort  
 woord 23 nul punten bij tennis 25 bloem 26 hoofddeksel 27 barlum 29 toneeltoerusting 30 inter-  
 netverbinding 32 warboel 34 sportvaartuig 37 riviervis 38 inwoonster van Letland 39 journalist  
 41 maatschappelijke instelling 42 Spaanse schilder 45 deel van het gehoororgaan 48 dak-  
 appartement 51 een loot aanbrengen 52 benul 54 gewrichtsaandoening 55 aardappelgerecht  
 56 gestoomd broodje 58 uitroep van schrik 61 ver (in samenstellingen) 63 eenkleurig 65 Spaanse  
 uitroep



25	11	55	63	24	3	6	28	28	65	16	W	33	13	28
----	----	----	----	----	---	---	----	----	----	----	---	----	----	----

Stuur je inzending vóór 05-01-2021 naar: [indekijkt@hetnet.nl](mailto:indekijkt@hetnet.nl) of kastje 50,

## AFGELAST

En weer zijn er evenementen afgelast. De redactie had hier graag verslag gedaan van de bbq, de reünie en de haringparty maar deze konden helaas geen doorgang vinden. Ook de activiteiten die nog op stapel stonden zoals het Sinterklaasfeest en het Kerstontbijt zijn op voorhand geannuleerd! De pv vindt het erg jammer en heeft waardering voor het feit dat jullie begrip hebben voor de situatie!. De activiteiten-commissies kampen natuurlijk met dezelfde problemen. Ook zij willen graag weer wat oppakken maar wachten nog even af... Laten we het maar beschouwen als een goede investering in een gezonde samenleving. Dat vraagt om geduld en doorzettingsvermogen!

Ik had jullie graag de cursus omgaan met teleurstellingen willen aanbevelen maar jullie raden het al:

Die gaat ook niet door...



**-Ga je verhuizen of zijn er andere belangrijke wijzigingen?**

**-Wil je een steentje bijdragen aan de personeelsvereniging?**

**-Meewerken aan 'In de Kijkert'?**

**Laat het ons weten!**

**mail: [jan@pvleiden.nl](mailto:jan@pvleiden.nl) of kastje 165**

**IBAN: NL54INGB000309060**



## **HIER BEN IK!**



Ze staan zoals al gezegd, ietwat verdekt opgesteld bij de Jan van Houtbrug en het is een monument ter herinnering aan het 'Beleg van Leiden'. Dat vond plaats van 1573 tot 1574 en eindigde in een ontzet van de stad. Het Leids Ontzet of 'Leidens Ontzet' wordt jaarlijks in Leiden gevierd ter



herdenking van de belegering van deze stad tijdens de Tachtigjarige oorlog en het ontzet op 3 oktober 1574.

Het monument van Johan Altorf dateert uit 1924 en is toen door koningin Wilhelmina onthuld, op de 350ste verjaring van het beleg van Leiden. Het standbeeld bevat de portretten van vier helden uit de strijd tegen de Spanjolen: Willem van Oranje, Jan van Hout, Jan van der Does en Louis Boisot.

Om de Nederlandse Opstand neer te slaan belegert de Hertog van Alva in 1574 Leiden met zijn Spaanse troepenmacht. De uitgehongerde bevolking is wanhopig en een overgave lijkt niet ver weg. Maar de redding is nabij als Willem van Oranje besluit de dijken door te steken. De Nederlanden waren in opstand gekomen tegen het de onderdrukking van Spanje. Deze opstand staat bekend als de Tachtigjarige Oorlog en duurde van 1568 tot 1648. De hertog van Alva werd aangewezen om de opstand neer



te slaan. Willem van Oranje riep hierop de hulp in van een stel zeerovers, de Watergeuzen. Aangezien de Spaanse troepen niet de beschikking hadden over een vloot zag Oranje hierin een mogelijkheid om de Spanjaarden te verslaan. Verschillende steden sloten zich hierop aan bij de opstand onder leiding van Oranje. Leiden werd opnieuw belegerd. Leiden was één van de steden die de kant van Oranje koos. Dit liet Alva niet zomaar toe en hij belegerde de stad eind oktober 1573. Het beleg duurde tot 21 maart 1574, waarna de Spanjaarden wegtrokken om het leger van Oranje te

bestrijden op de Mookerhei. Twee maanden later, op 26 mei 1574 keerden de Spanjaarden terug en belegerden de stad opnieuw. Het stadsbestuur had in de tussentijd geen voorzorgsmaatregelen genomen en hierdoor waren de omstandigheden zeer slecht. Honger en pest grepen om zich heen, waardoor duizenden bewoners stierven. Vele wanhopige burgers begonnen erover na te denken zich over te geven. Het verhaal doet de ronde dat burgemeester Van der Werf zijn eigen lichaam als voedsel aan de bevolking van de stad aanbood, zolang zij zich maar niet zouden overgeven aan de Spanjaarden. Watergeuzen namen haring en Wittebrood mee. De situatie in de stad was vreselijk. Maar toen Willem van Oranje de dijken doorstak, zou de omgeving van Leiden onder water komen te staan. In de nacht van 2 op 3 oktober stortte een deel van de stadsmuur van Leiden onder veel lawaai in. De Spanjaarden vreesden een uitval uit de stad en het stijgende water. Ze vluchtten in paniek weg. Om 8 uur 's ochtends op 3 oktober kwamen de Watergeuzen de stad binnengevaren en namen haring en wittebrood mee voor de uitgehongerde bevolking.

Bron: [www.IsGeschiedenis.nl](http://www.IsGeschiedenis.nl)

Gerhard Steenhuis



## PUZZELWINNAARS

De oplossing van de puzzel uit de vorige 'In de Kijker' is:

**“DANK AAN DE ZWOEGER”**

Eerste prijs	VVV-bon € 20,00	Elly van Kleef
Tweede prijs	VVV-bon € 15,00	Fons Nieuwenhout
Derde prijs	VVV-bon € 10,00	Erna Loch

*Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs!*





Wij wensen jullie...

iets goeds, iets *lekkers*

iets geks, iets *gekkers*

iets aardigs, iets *liefs*

maar hoe dan ook, iets

*positiefs*

Fijne feestdagen!

De Personeelsvereniging

## Wat meegemaakt?

Heb je een ervaring die je wilt delen met je collega's?

Kopij voor de volgende  
'In de Kijkert' inleveren

**voor** 05-01-2021!

[indekijkert@hetnet.nl](mailto:indekijkert@hetnet.nl) of *kastje 50*



al 100 jaar een begrip in Leiden

witgoed  
ijzerwaren  
installaties  
beveiliging  
sleutelservice  
koopmans verf  
gereedschappen  
bouwmaterialen  
totaal verbouwing  
tuingereedschappen

  
**Hartwijk**  
SINDS 1919



[www.hartwijk.nl](http://www.hartwijk.nl)  
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627