

IN DE WERELD

MEL / JUNI 2013

Prettige Vakantie

Marathon Leiden 26-05



DTP: de Zwoeger

Bij Biketotaal-Luyten hebben tweewielers altijd voorrang !

Wij staan voor kwaliteit, klantgerichte dienstverlening en deskundige voorlichting. Ons assortiment is zeer uitgebreid, zeer divers en veranderd voortdurend. Wij adviseren u op het gebied van fiets, bromfiets én onderdelen.

Ons assortiment:

- * Fietsen, bromfietsen en scooters
- * Elektrische fietsen
- * Race- en ATB-onderdelen
- * Regen- en racekleding
- * Schaatsen en skeelers
- * Kunst- en hockeyschaatsen



**Bike
Totaal**

Luyten

TWEEWIELERS

Achterweg 22 - 2223 BG Katwijk - 071 - 4029035

www.biketotaal-luyten.nl



INHOUD

01 Beste lezers en leden van de personeelsvereniging	11 Van buschauffeur tot president
02 Colofon	12 PV Actief
02 Bestuur & Commissies	13 Mijn laatste werkdag
03 Bestuurlijk	13 Oververhitte hond
04 Kijk eens om je heen....	14 Belevissen op de bus
04 Prijswinnaars puzzel	15 Huis M.
06 Beste vutters, gepensioneerden	18 Op de koffie bij.....
07 De soldaat	22 Redactioneel
09 Collega's bedankt	23 Puzzel
10 Groeten uit Duitsland	24 Opl. Kijk eens om je heen....
	24 Schrijf op !!

Beste lezers en leden van de Personeelsvereniging,

Wat leuk dat ik de kans krijg om mij langs deze weg tot jullie te richten! Het schrijven van een voorwoord doe ik altijd graag en in dit geval zeker. Het runnen van een personeelsvereniging gebeurt allemaal op vrijwillige basis en vindt daarom buiten werktijd plaats. Een personeelsvereniging organiseert vaak mooie evenementen en biedt mensen daarmee de gelegenheid om dingen te doen die ze wellicht anders niet zouden doen. En dat dit ook nog eens is in de aanwezigheid van collega's plaatsvindt, draagt bij aan het verbeteren van onderlinge verhoudingen in de werkomgeving en dat is belangrijk. Ik heb respect voor mensen die hiervoor tijd willen vrijmaken. En dat kost veel tijd, ik kan spreken uit eigen ervaring. Wat weinigen van jullie namelijk weten is dat ik een aantal jaren de boekhouding van de lokale personeelsvereniging van één van mijn eerste werkgevers heb gedaan. En dat was geen kleinigheidje. En het organiseren van evenementen en activiteiten kost nog veel meer tijd. Mooi dat er mensen zijn die deze klus op zich willen nemen. Een groot compliment voor hen en wens hen daar heel veel succes bij! En de leden van de personeelsvereniging wens ik heel veel plezier toe met het deelnemen aan de activiteiten van de Personeelsvereniging. En wie weet ben ik nog eens in de gelegenheid zelf een keer deel te nemen!

Een hartelijke groet,
Anne Hettinga

Colofon

De „in de Kijkert“ is het tweemaandelijks
clubblad van de P.V. Leiden

Jaargang 23 -- Editie: Mei / Juni 2013 -- Oplage: 600 expl.

red.: Peter van Leeuwen (indekijkert@hetnet.nl -- 06 28 806216)

Vaste medewerkers: Jos v/d Ploeg -- Cisca Verbrugge
Gijs Gravekamp -- Nicole Mees

Bestuurlijk: Jos v/d Ploeg

Druk: drukkerij „the Printer“ (Morsstraat 2, Leiden)

Kopij adres: indekijkert@hetnet.nl of kastje ROOD(!) 39

Webpagina: www.pvleiden.nl

Uw kopij zien we graag tegemoet via E-mail of gewoon, geschreven
op een papieren briefje, in kastje ROOD(!) 39.....

Voor de volgende editie kunt u kopij inleveren voor(!) 10-07-2013

Bestuur & Commissies

Voorzitter: Jos v/d Ploeg (06 38 669862)

Vice voorzitter: Koos Vooijs (06 55 936460)

Secretaris: Jaap v. Egmond (jaap@pvleiden.nl -- 06 40 180328)

Penningmeester: Mart Helfensteyn (mart@pvleiden.nl -- 06 51 983563)

Lid van bestuur: William v/d Geer (william@pvleiden.nl -- 06 22 529131)

Lid van bestuur: Ton Rijsbergen (06 20 268564)



Zeevissen:

Cor v. Houten (071 3676824)

Binnenwatervissen:

Cor Zonneveld (06 43 562234)

Zaalvoetbal:



Johan Kool (06 20 353130)

S.U.S.T. de wielierclub van de P.V. voor gezellig trimmen.

Voorzitter: Koos Vooijs (06 55 936460)

Secretaris: Cees Stijnman

Penningmeester: Cees Frankfort (06 28 079045)





Hallo beste lezer

Omdat Michel Koevoets, tot verkort voorzitter van de PV Leiden, op eigen verzoek is overgeplaatst naar de vestiging Alphen a/d Rijn, kwam de functie van voorzitter van de PV Leiden vacant. Na enige twijfel heb ik mij, op aanraden van een aantal collega's, verkiesbaar gesteld. Op de algemene ledenvergadering van 24 april jongstleden hebben de aanwezige leden mij verkozen tot voorzitter. Voor diegene die mij (nog) niet kennen, bij deze een korte voorstelling. Ik zit nu 14 jaar op de bus, de eerste 5 jaar in Leimuiden en sinds december 2005 op de Leidse vestiging, waar ik het prima naar mijn zin heb. De rubriek „Op de koffie bij“ in de Kijkert komt van mijn hand en dat schrijven blijf ik er zeker bij doen. Het interviewen van collega's en het schrijven van het verhaal vind ik ontzettend leuk om te doen. Heb je trouwens zelf iets leuks of interessants meegemaakt, schrijf het eens op en mail het dan naar Peter. Hij heeft altijd wel een plekje in de Kijkert voor jou verhaal..... Ik hoop van harte op een mooie samenwerking met de overige bestuursleden van de PV Leiden de komende tijd. Dat we samen veel leuke activiteiten en uitjes kunnen en mogen organiseren. Maar als jullie nu zelf een leuk en spannend idee hebben meld dit dan vooral bij één van de bestuursleden of bij Johan Kool, Erna Mooijman of Inge Huigsloot. Want het motto van een PV is en blijft, dat geldt dus ook voor onze PV Leiden; „vóór en dóór het personeel“.

Met vriendelijke groet,
Jos van der Ploeg

Dasspelden te koop



Arriva Citea Dasspeld
ZHN of Friesland
Prijs: € 10,- per stuk
Eventueel
verzendkosten: € 1,50
Informatie:
Jaap van Egmond
Mobiel: 06 40 180328

Kijk eens om je heen

OPGAVE



Op mijn speurtocht door de regio, waar ik soms, als ik tijd heb, toch wel een aantal kilometers afleg kom je toch de leukste en mooiste dingen tegen. Zo ook dit gebouw, het is wat verder weg van Leiden, maar toch moeten jullie het wel een keer gezien hebben.

Veel succes
Henk Koelewijn



De oplossing van de puzzel uit de vorige „in de Kijkert“ is:

„Regenmantel“

Eerste prijs €: 10,- Jose verhage
Tweede prijs €: 7,50 Natasja Hartevelt
Derde prijs €: 5, Gijs Gravekamp
Van harte gefeliciteerd met de gewonnen prijs.....
In deze editie staat de puzzel op pagina 23.



SUCCESS

* Oud papier in de blauwe containers.....voor de P.V. *

Opbrengsten 2011 / 2012 / 2013

1e kwartaal: 5735 kg / 5745 kg / **3965 kg**
2e kwartaal: 5890 kg / 5305 kg / ----- kg
3e kwartaal: 4950 kg / 4130 kg / ----- kg
4e kwartaal: 6010 kg / 5545 kg / ----- kg

Totaal: 22585 kg / 20725 kg / **3965 kg**

Pagina 04





Pinda's -- Noten -- Zuidvruchten

Wij zijn te vinden op vier Leidse markten

Woensdag: Botermarkt (t/o Kijkshop)

Donderdag: Stevenshof

Vrijdag: Merenwijk

Zaterdag: Nieuwe Rijn(t/o nr.28)

**** Voor alle medewerkers van ****



bij aankoop van tenminste €: 5,-
een half pond vliespinda's

GRATIS

Belvédère heeft vanochtend
koffie gezet, ik hoop dat ze
niet te sterk is.....



Beste Vutters en Gepensioneerden

We willen je nog even laten weten hoe het er bij staat met de ontwikkelingen voor de reünie die zal worden gehouden op 2 November 2013. Wij willen eerst de zomer vakanties voorbij laten gaan voor dat wij, Maarten en Gerrit, meer info gaan geven over het verloop van de reünie. Wij hopen dat u allen een mooie zomer en vakantie mag meemaken en dat wij u allen weer gezond (wij zijn toch niet meer de jongsten) op de reünie mogen begroeten. Nog een foto uit de oude doos en tot de volgende mail, die jullie in juli kunnen verwachten met meer informatie over de reünie. Nog even de aandacht wat betreft de „in de Kijkert“, indien u € 10,- per jaar betaald aan de penningmeester van de P.V. Mart Helfensteyn. Giro 30 90 60 t.n.v



Ontspannings-en Ontwikkelingsvereniging NZH--ZWN. Händelstraat 17 -- 2324 JK Leiden krijgt u de „in de Kijkert“ met alle informatie thuis gestuurd.

Ook willen wij even jullie aandacht voor het autobus museum in

V.L.H.
Verzamelaar
OPENBAAR VERVOER

Noordeinde 91
2435 AH Zevenhoven
Tel. 0172 - 539168

A graphic containing the logo for V.L.H. (Verzamelaar OPENBAAR VERVOER) and a photograph of a vintage bus. The logo features a stylized 'V' and 'LH' inside a circle. The text 'Verzamelaar OPENBAAR VERVOER' is written in a curved path above the bus photo. The bus photo shows a white vintage bus with a canopy.

Zevenhoven, zie foto met adres. Dit is voor ons als oudgedienden zeer interessant, er zijn veel bezienswaardigheden waar wij jaren mee hebben gewerkt.

Maarten & Gerrit

De Soldaat

Een soldaat zat achter in een bus toen er een jonge vrouw die in verwachting was instapte. Zij ging zitten, wat bij de soldaat een glimlach opwekte. De jonge vrouw voelde dat hij om haar lachte en ging ergens anders zitten, waarop ze de soldaat weer hoorde lachen. Zij verwisselde een tweede, derde en zelfs een vierde maal en steeds begon de soldaat harder te lachen. De jonge vrouw was zwaar beledigd en liet de soldaat arresteren. Toen de zaak voor de rechter kwam, vroeg hij de soldaat zijn eigenaardig gedrag te verklaren. De soldaat zei: „Edelachtbare, toen de jonge vrouw in de bus stapte, zag ik in wat voor positie zij verkeerde. Ze ging zitten onder de reclame: „Verwijder iedere verdikking“. Ik moest lachen en de vrouw verwisselde van plaats maar ging nu zitten onder de bioscoopreclame: „Binnenkort verwacht.“ Ik moest weer lachen en de vrouw verwisselde weer van plaats. Nu onder een reclame van UNOX die als tekst had: „Ik weet een worstje te waarderen“. Toen kon ik niet meer, maar het werd nog erger, zij wisselde voor de laatste maal van plaats en kwam toen onder de reclame van DUNLOP autobanden te zitten. Hierop stond: „DUNLOP's rubberartikelen hadden dit ongeluk kunnen voorkomen...“ **DE SOLDAAT WERD VRIJSPROKEN!**

** Gaat u verhuizen of zijn er andere belangrijke wijzigingen ? **

U werkt nog, u zit in de (pré)VUT, of u bent gepensioneerd en lid van de PV Leiden ??

Laat ons het weten als er wijzigingen zijn !!



Bel, Mail of stel het secretariaat op een andere manier op de hoogte van de wijziging(en) !



Adresgegevens: Arriva P.V. Leiden

Rijnsburgerweg 1 (kastje 165) -- 2334 BA Leiden -- E-mail: jaap@pvleiden.nl

Giro: 30 90 60 t.n.v. Ontspannings- en Ontwikkelingsvereniging NZH-ZWN

Händelstraat 17 -- 2324 JK -- Leiden



Brasserij

de Bruine Boon

THEE
KOFFIE



DE APPELTAART
KOMT NIET UIT
DE OVEN

Ontbijt -- Lunch -- Diner
Stationsweg 1 -- Leiden

www.debruineboon.nl

Collega's bedankt

Namens stichting „help ons helpen“ zijn wij zeer dankbaar dat jullie massaal gehoor hebben gegeven aan de oproep om de oude uniformen van Connexxion niet weg te gooien maar in te leveren voor het goede doel. En als we iets weggeven aan een goed doel willen we ook weten of het goed terecht komt. In 2006 en 2007 ben ik zelf naar Roemenië geweest en heb de armoede, die nu nog steeds in het land is, zelf niet alleen gezien maar ook geproefd en geroken en heeft grote indruk op mij gemaakt. Zozeer zelfs dat ik niet kan stoppen met mij inzetten voor deze mensen door goederen voor hen in te zamelen. Stichting „Help ons helpen“ brengt deze hulpgoederen bijna persoonlijk bij de mensen thuis in de Christelijke overtuiging dat ons geloof moet blijken uit ons handelen en we moeten omzien naar elkaar en in liefde de helpende hand bieden waar dat nodig is en dit doet met medewerking van de plaatselijke bevolking en organisaties. Ds. Kovacs leidt zo'n organisatie samen met een Nederlandse vrouw Anne die daar al 18 jaar werkzaam is als hulpverleenster, samen zorgen ze ervoor dat juist de allerarmsten en aan de kant gezette bevolkingsgroepen zoals de Hongaarse en Roemeense zigeuners een menswaardig bestaan kunnen leiden in de stad Boekarest als ook op het platte land waar de boeren het heel slecht hebben als het om voedsel gaat, de kinderen zijn vaak ondervoed door vitaminegebrek en eenzijdig eten wat voor een groot deel bestaat uit maïs brood, maïscoeken, maïssoep en ga zo maar door. Oudere mensen zijn op het platte land op elkaar aangewezen om te overleven, het harde leven heeft haar sporen zichtbaar nagelaten.



Eten komt uit de gaar keukens in de oudere tehuizen die veel te wensen overlaten. Doordat er nog mensen zijn die zich inzetten en bewogen zijn met hun medemens en zelf op reis gaan naar een land als Roemenië en Oekraïne kunnen de allerarmsten in de voormalig Oostblok landen enige verlichting ontvangen in hun armoedig bestaan. Rijkdom zit niet in geld of goederen die we brengen maar in de liefde waarmee het gegeven wordt en dankbaarheid is onze beloning. Collega's blijf vooral geven, als je kleding hebt of kleine handigheidjes voor in hun schamele huisjes geef het aan zo'n stichting in de buurt waar je woont en anders, geef het aan mij mee, zet het in de kantine in de hoek bij de koffie tafel en het komt terecht waar u het voor weggeeft. Nogmaals hartelijk dank namens deze mensen.

Voor meer info kan je bij mij terecht

Cees Hogewoning

Groeten uit Duitsland

Zoals jullie weten doen we hier, op kleine schaal, bed and breakfast. Niet commercieel maar voor familie, vrienden en bekenden. Ook voor collega's als die er eens uit willen. Zo hadden we vorig jaar een collega met vrouw en twee kinderen te logeren van vrijdag tot en met zondag. Rond een uur of half zes kwamen ze aan en hadden we koffie met wat lekkers. En omdat ze een eind gereden hadden was er soep met een broodje. 's Avond gezellig tot half één geklept en toen heerlijk geslapen. Zaterdag 9 uur ontbijt met lekkere warme Duitse broodjes, vers eitje van eigen kippen erbij, koffie, thee of melk naar eigen smaak, uitgebreid ontbijtje. Eigenlijk is dat het dan want bed and breakfast betekent slapen met ontbijt toch? Maar deze collega vond het kennelijk prima zo en bleef gezellig thuis en onderhield ons en wij hun tot etenstijd en bleven gezellig mee eten...kinderen vermaakten zich prima op de hof dus niks aan de hand. 's Middags ook weer gezellig stukje wandelen, boodschapje in het dorp gedaan wat winkelen, koffie, thee en limonade en we hadden gespreksstof genoeg. Des avonds idem dito lekker gegeten en daarna weer gezellig babbelen tot in de kleine uurtjes. De kinderen mochten wat langer opblijven en gingen zonder problemen naar bed. Zondagmorgen weer lekker uitgebreid ontbijtje en we hebben ook de paarden opgezadeld en heeft mevrouw nog een stukje paard gereden en voor ze weggingen toch nog maar wat warm eten voor ze gekookt want ze wilden rond een uur of drie gaan rijden en dan is het prettig als je onderweg niet hoeft te stoppen om te eten nietwaar? Ik moet zeggen een allerhartelijkst afscheid en uitgezwaaid tot ze uit zicht waren. Else en ik beiden bekaf (we zijn per slot geen 20 meer), twee volwassenen en twee kinderen 24 uur bezig houden en van eten voorzien ga je dan toch voelen. Zoals bij alle gasten die hier slapen zetten we discreet een prijslijstje op het nachtkastje want de kosten moeten toch minimaal gedekt worden, we zijn geen miljonairs die iedereen maar gratis weekendjes kan aanbieden. Sommigen leggen het geld dan gewoon op het nachtkastje, anderen geven het in de hand en weer anderen zeggen het bedrag na factuur te zullen overmaken. Maar deze collega dacht dat hij als vriend uitgenodigd was en daarom niet hoefde te betalen.....terwijl ik duidelijk via de moderne media (Hyves, Facebook) duidelijk gemaakt had wat de kosten voor B&B zijn, ook zij liggen graag in een fris gewassen bed en dat brengt nu eenmaal kosten met zich mee. Maar toen ik de factuur in zijn kastje had gedaan werd ik enige dagen later zeer verontwaardigd door deze collega gevraagd of dit een grapje was. Hij dacht dat we vrienden waren! Terwijl ik denk dat vrienden toch minstens één of tweemaal met elkaar iets gedaan hebben, gezellig iets ondernomen of op zijn minst bij elkaar op de koffie geweest waren. Of ben ik nu een beetje vreemd?? Maar goed, ook de

prijzen die op de factuur staan vond/vind hij abnormaal. Nu wil ik wel even zeggen dat de totale rekening voor die twee dagen en nachten inclusief warm eten, koffie, thee limonade, bier, wijn, hapjes, toastjes enz. enz. enz. voor 4 personen, 140 euro bedroeg!! Ik had hem nog collegakorting gegeven. Nu weet ik dat we helemaal niet duur zijn want natuurlijk heb ik eerst uitgezocht wat de prijzen zijn hier in onze regio voor B&B, en daar zitten wij nog dik onder! Ook zie ik af en toe een programma op TV over bed and breakfast en daar hoor ik prijzen die soms wel 6 maal hoger liggen als de onze! Maar goed, dit logeerpartijtje moet nog steeds afgerekend worden, het dateert inmiddels van vorig jaar januari. Ik heb hem nog een herinnering gestuurd en hem mondeling te verstaan gegeven dat er over een eventueel uitstel van betaling gesproken kon worden, maar nu denk ik toch echt dat ik voldoende tijd gegeven heb om zijn zaken naar behoren te regelen en zijn schuld te vereffenen. Hij heeft tot de volgende „in de Kijkert“ de tijd om het geld over te maken (en nee ik reken geen boeterente) zo niet..... dan zal ik in mijn volgende verhaaltje bij jullie kenbaar maken wie deze wanbetaler, profiteur en slappe „collega“ is!

Groetjes uit Duitsland van Gijs en Else



Van buschauffeur tot president....



In de Verenigde Staten bestaat de Amerikaanse droom, dat je van krantenjongen kunt uitgroeien tot miljonair. In Venezuela is zondag 15 april een Venezolaanse variant werkelijkheid geworden, de voormalig buschauffeur Nicolás Maduro (50) werd gekozen tot president, zij het nipt. Hij kreeg 50,76 procent van de stemmen, terwijl zijn rivaal Henrique Capriles 49,07 procent kreeg. Nicolás Maduro werd 23 november 1962 geboren als zoon van een vakbondsleider en groeide op in een volkswijk van de hoofdstad Caracas.



Op school ontpopte hij zich al snel tot leider van een scholierenbeweging. Na zijn schooltijd werkte hij jarenlang als buschauffeur. Zijn politieke carrière begon in 1980 toen hij de buschauffeurs vertegenwoordigde in de vakbond. Lange tijd was hij vakbondsleider, waarna hij in 2000 parlamentslid werd en in 2005 ook parlamentsvoorzitter. In 2006 werd hij opgenomen in de regering en werd hij minister van Buitenlandse Zaken. Deze functie bekleedde hij tot januari 2013. Dus beste collega's, zo zie je maar, blijf altijd in je dromen geloven!!

Jos v/d Ploeg

PV Actief

Spiderpannen met Bowlen in Noorwijkerhout, dat stond op het affiche van de PV-Leiden, het ging hier om een door de PV georganiseerd uitje op

zaterdagavond 20 April.

Nu ben ik sinds ik werkzaam ben in Leiden lid van de PV-Leiden maar het was er nog niet van gekomen om mee te gaan met één van de vele uitjes die georganiseerd worden door Johan Kool, Erna Loch en Inge Huigsloot.



Nu kon ik eindelijk eens mee en zeg eerlijk Spiderpannen dat moet je toch een keer meegemaakt hebben in je leven. Om 16:30 uur was het verzamelen boven in de PV ruimte waar we met koffie werden ontvangen zodat we uiteindelijk om 17:15 uur konden afreizen naar Flamingo in Noordwijkerhout. Onze chauffeuse Inge Huigsloot heeft ons keurig voor de deur afgeleverd met de door Arriva beschikbaar gestelde bus. In deze bus gingen al de wildste verhalen de ronde over spinnen met dikke poten die wij dan uit een pan moesten prikken, kortom jullie begrijpen het al dat het een hele geruststelling was toen wij bij aankomst aan de tafel de vertrouwde schalen met vlees zagen staan. Maar waarom dan Spiderpannen, in de ronde pan zit een structuur van een spinnenweb, deze pan loopt schuin af zodat het overtollige vet kan weglopen. Op zich niets bijzonders maar vanwege het spinnenweb in de pan deze naam dus. Spiderpannen lijkt daarom veel op Gourmetten maar met deze naam is het natuurlijk veel spannender. Maar niets dan lof over de prima verzorgde tafel waarbij de leuke dames van de bediening er alles aan deden om het ons naar de zin te maken, was er niet genoeg dan vroeg je het maar en er werd weer nieuwe gebracht. Zo was het lekkere eten in combinatie met een lekker drankje plus de nodige verhalen een goede mix voor een gezellige avond daar in Noordwijkerhout. Als dessert was er nog een Dame Blanche of een Vanille ijs met Caramel kortom smullen dus. Maar er moest natuurlijk ook nog gebowld worden, nadat de baanindeling al op de schermen stond konden we beginnen en ja hoor het was echt genieten. Sommige smeten de bal zodanig weg dat nog net niet het rek werd geraakt die ervoor moet zorgen dat de kegels worden weggeveegd nadat de bal is gegooid. Maar natuurlijk ook de serieuze bowlers die echt wilden strijden om de titel. Een beetje pech was er voor het team van baan 2 die zeg maar de 4834 onder de bowlingbanen hadden getroffen omdat die nog wel eens

haperde maar de leuke sfeer op de baan zorgde ervoor dat uiteindelijk iedereen een fantastisch gezellige avond heeft gehad. Zo is mijn eerste ervaring met een PV-Leiden uitje er één die naar meer smaakt en hoop dan ook een volgende keer weer van de partij te zijn. Ik wil diegene die dit georganiseerd hebben hartelijk danken en graag tot een volgende keer.

Rob van den Brink

Mijn laatste werkdag

kwam sneller dan ik dacht. Donderdag 2 mei met dienst L1372 reed ik om



20.47 uur in de Merenwijk en daar stonden vriendinnen van de hondenclub (Arnold wist er van). Een vlag met de tekst Cisca AOW, de koningin van de bus en een bord met de tekst uit het koningslied: de dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier.

Rozen en champagne en bij de Vink een glaasje alcoholvrije Rosé. Het was een geweldige verrassing! 1 Augustus ben ik 25 jaar in dienst. Hoera! Alle

collega's wens ik veel arbeidsvreugde toe.... tot hun pensioen. Misschien tot ziens bij de NZH-halte aan de Oud Adeselaan 28.

Groeten Cisca Verbrugge-Schrijvers

Oververhitte hond

Enkele jaren geleden zag ik dagelijks in Oegstgeest een scootmobiel rijden met aan de lijn een bruine jonge Labrador. De vrouw reed veel te hard en het hondje kon haast niet meer. Ik kon het niet langer aanzien en heb de bus aan de kant gezet en de vrouw aangesproken. Ze was niet voor rede vatbaar en schreeuwde waar ik mij mee bemoeide en zou mijn baas bellen etc. etc. 3 weken later hoorde ik dat de hond in Katwijk dood was neergevallen, oververhitting. Lees de tips en wijs ook andere mensen op de gevaren. *Warmte en honden:* De vacht beschermt de huid van de hond tegen directe zonnestralen, maar maakt het ook moeilijker om warmte af te geven. Daarom kunt u op een warme dag beter niet al te actief spelen of fietsen met uw hond. Honden met problemen met de bloedsomloop en oudere honden lopen een verhoogd risico. *Oververhitting:* Een oververhitte

hond herkent u doordat het dier erg gaat hijgen; in een poging de extra warmte af te staan. Omdat de buitentemperatuur erg hoog is lukt dit niet, dus gaat de hond nog meer hijgen. Hierdoor raakt zijn keel geïrriteerd, en krijgt hij te weinig zuurstof. Als u vermoedt dat uw hond last heeft van oververhitting, neem dan geen enkel risico. Breng hem naar een koelere plek in de schaduw en laat koud water over hem stromen of leg een koude natte handdoek in zijn nek totdat z'n lichaamstemperatuur is gezakt tot onder de 39,5 graden. Als dit is gelukt, ga zo snel mogelijk met uw hond naar de dierenarts. Helaas zijn we hierna nog niet altijd uit de problemen. Door de oververhitting kunnen de organen beschadigd zijn. Ernstige gevallen van oververhitting moeten na het afkoelen daarom opgenomen worden op de opnameafdeling. Deze dieren worden ter ondersteuning aan het infuus gelegd en worden verder behandeld. De prognose is afhankelijk van de schade die de organen geleden hebben. Het lichaam kan ernstig in de problemen komen door al de weefschade. Ondanks een intensieve behandeling kunnen de dieren alsnog op een later tijdstip overlijden.

Cisca



Belevenissen op de bus



Ik ben op de Keukenhof, het is nog niet zo druk... Buiten is het koud en ik laat alvast 3 Japanners mijn bus in. Ik hoef pas over 8 minuten weg en lees rustig een boek, een spannende thriller. De passagiers ben ik straal vergeten, ze maken dan ook helemaal geen geluid. Ik zeg Ruud gedag, doe de deur dicht en rij het terrein af. Onderweg bedenk ik dat ik mijn muziek mis en zet mijn Ipod op. Mijn favoriete nummer speelt en ik waan me alleen in de bus. Je raadt het al ik ga helemaal los en blèr, ja letterlijk blèr mee met de muziek! Wiebel op mijn stoel, op het ritme van de muziek. *Oeh you make me nervous, nervous, oeh you make me want to run away and hide....* Van achter uit de bus komt nog steeds geen geluid. Na een aantal nummers komen we aan op Schiphol, er staat niemand en ik moet even op mijn tijd wachten. Ik pak mijn boek en lees nog een stukje. Vlak voor vertrektijd komt er een groepje mensen aan en willen mee naar de Keukenhof. Terwijl ik kaartjes stempel en vrolijk klets, schuifelen er opeens 3 Japanners schuchter voorbij.... Ik schrik me echt rot, word vuurrood en het zweet breekt me uit. Ik zeg in het engels, oh god waarom lieten jullie niet weten dat jullie in de bus zaten? Ik dacht dat ik alleen was en zong zo hard en vals! En liet jullie zo lang in de bus zitten. Ze giechelen alle drie met hun hand voor de mond en zeggen; No problem, oh it was sooo funny, we liked it! Daarna stapten ze uit en liepen weg. Nu maar hopen dat japanners echt zo beleefd zijn als ze zeggen en dat ik mezelf niet op you tube tegenkom!



Huize M.



Menu op 1 juni (6 pl. beschikbaar) * Royal BBQ-Menu op 20 juli

(bij regen op 3 aug.)

Amuse

Gazpacho van Rode Kool met een bolletje mosterdij

Zwarte Ravioli gevuld met mosselragout, geserveerd op een saus van zoete rode paprika's en kruidenkruid

Zeewolffilet met saffraan-amandel risotto en chorizo

In hooi gegaard lam met rozemarijnjus, aardappel-peer koekjes en groenten vers van de Leidse markt

¼-één soort rauwmelkse kaas in 4 verschillende rijpingsgraden

Ge-ijsde Rieslingmousse met gegelleerde vanilledruiven en warme crêpes

Koffie met huisgemaakte koekjes



en op 17 augustus

(bij regen op 31 aug.)

Alle gerechten worden op onze BBQ's op hout of gas bereid !!

Amuses

Gegrilde oesters in verschillende smaken

Kreeft op z'n puurst

Directors cut - het beste van rund, kalf en lam

Picanha van Waygu (Koberund)

Kokossorbet met limoengras en gerookte ananas

In wantandeed gebakken geitenkaas met Thai-basilikum en pruimenchutney

Warme verse aardbeien met aceto balsamico, groene peperkorrels en Corine's vanille-ijs

Koffie met huisgemaakte koekjes



Er zijn voor alle dagen nog enkele plaatsen beschikbaar !!
reserveren via:
www.huiskamerrestauranthuizeM.nl



Ons terras ligt aan de
Rijnsburgersingel. Met een klein
park en een prachtig uitzicht op
Molen de Valk is dit één van de
mooiste plekjes van Leiden.



Alle salades worden
opgemaakt op een mooie
schaal en in luxe dozen
verpakt.
Wij bezorgen de
lekkernijen voor uw party.





Herenstraat 82-86 -- 2313 AM -- Leiden -- 071 5122988 -- Fax: 071 5131948

Fietsen
Batavus - Sparta - Brompton - Koga
Koga signature - Strida

Bromfietsen
Tomos - Peugeot - Piaggio
Gilera - Vespa - Derby - Sym



Let op: ALLE WIELRENKLEDING, dus jacks, shirts, shorts, collants.....maar OOK schoenen 50 % KORTING !!



Openingstijden:

Maandag	Gesloten
Dinsdag	08.00 - 18.00 uur
Woensdag	08.00 - 18.00 uur
Donderdag	08.00 - 21.00 uur
Vrijdag	08.00 - 18.00 uur
Zaterdag	08.00 - 17.00 uur



Op de koffie bij.....

Nicole Mees & Frank Bosman



Onze Leidse vestiging is sinds december vorig jaar flink uitgebreid met maar liefst 70 chauffeurs uit Leidschendam. Hoog tijd dus om twee van die Leidschendamers aan jullie voor te stellen. Het viel nog niet eens mee want een aantal wilde helemaal niet in de picture staan, of op z'n Leidsch gezegd, in de Kijkert. Maar de aanhouder wint (ook deze keer) dus zijn Nicole Mees en Frank Bosman aangeschoven. Niet in de Bruine Boon deze keer, nu heb ik bij hoge uitzondering afgesproken in Grand Café Hofplein in Leiderdorp. Enne hoewel de foto van Nicole en Frank anders doet vermoeden wil ik wel even uit de doeken doen dat ze zeker geen stel zijn. Frank is sinds 4 jaar zeer gelukkig getrouwd met Indra terwijl Nicole op vrouwen valt, ze is wel verliefd op haar hond Moose zegt ze vertedert



Frank is geboren op 16 juli 1965 in Delft, heeft 2 zussen en 2 broers, en woont sinds 8 december 2012 in Leiderdorp. Jawel, toevallig de dag dat Leidschendam de deuren sloot. Tot die tijd heeft Frank jaren in Voorburg gewoond. Toen bekend werd dat Leiden de nieuwe werkplek zou

worden hebben Frank en Indra besloten om te verhuizen naar Leiderdorp. Tegenover park De Houtkamp wonen ze prima naar hun zin, heerlijk rustig en groen zegt Frank, en toch lekker dichtbij Leiden. Nicole, geboren op 21 oktober 1969 in Den Haag, heeft 3 zussen en een broer en woont in Voorburg waar ze voor geen goud weg zou gaan. Samen met haar dochters Maxime en Manou, en natuurlijk met de hond Moose woont ze daar in een leuk gerenoveerd huisje. Nicole heeft in het verleden al eens vijf jaar op de Leidschendamse vestiging op de bus gewerkt. Omdat ze het zonde vond om niets met haar HBO lerarenopleiding te doen heeft ze 6 jaar als Juf Nicole voor de klas gestaan. Groep 5 en groep 1-2 heeft Nicole onder haar hoede gehad. Ze werd door de kinderen ook vaak Juf Prinses genoemd, ze had namelijk heel lang haar in die tijd. Tranen met tuiten hebben sommige kids gehuild toen Juf Nicole een keer (onaangekondigd!) geknipt en wel

met kort haar voor de klas verscheen, nu was ze ineens geen Juf Prinses meer Hoewel ze het voor de klas prima naar haar zin had en kinderen geweldig vindt heeft Nicole toch weer voor de bus gekozen. De omgang met mensen en het besturen van zo'n grote bus vind ze toch nét even leuker. Frank werkt sinds januari 2001 op de bus en al rekenend kwam hij er achter dat dit zo'n beetje zijn 20e werkgever moet zijn. De laatste baan, voordat Frank buschauffeur werd, was bode bij het Ministerie van Economische Zaken. De jaren daarvoor was het vooral chauffeurswerk wat Frank deed. Hij heeft onder andere in het zeecontainer transport gezeten. Cruisecontrol erop en gaan met die banaan, wel erg saai werk zegt Frank. Aan de tijd dat hij in de scheepsproviandering werkte heeft Frank betere herinneringen. In alle zeehavens in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, waar de grote zeeschepen aanlegden, kwam Frank langs met de broodnodige proviand. Op één van die grote schepen heeft Frank nog eens een hachelijke situatie meegemaakt. Hij dacht een keer zo op dat schip te springen en kon zich nog maar net aan de reling vastgrijpen. Toen hij bekomen van de schrik naar beneden keek zag hij 20 meter lager het kolkende water tussen de kade en het schip! Zulke fratsen heeft Frank nooit meer uitgehaald Wat Nicole een keer meemaakte, door haar impulsieve gedrag zoals ze zelf zegt, is van een andere orde maar toch het vermelden meer dan waard. Ooit dacht ze tijdens de 3 oktober feesten in Leiden dat de omleiding die er gereden moest worden niet kón kloppen. De straat met die omleiding was normaal een éénrichtingstraat en dus nam Nicole een ander straatje. En daar reed ze zichzelf giga klem, op een bruggetje. Tja, en zie je daar dan maar eens uit te praten..... Laatst beleefde Nicole een leuker voorval. Ze reed tijdens een late dienst naar Alphen en zag dat de brandstofmeter aangaf dat er niet veel diesel meer in de tank zat. Ze werd een beetje zenuwachtig want ze moest nog 2 x heen en terug. Tijdens de pauze deelde Nicole dit met Fried van Leeuwen en deze aardige Alphense collega heeft zijn eigen pauze opgeofferd om die bus af te tanken, super lief toch?? Op mijn vraag wat de leukste lijn is dacht Nicole dat ik de slanke lijn bedoelde, ha ha ha. De lange polderlijnen 169, 182, 183, 186/187 vindt ze helemaal geweldig. Tijdens die ritten kan je zo leuk om je heen kijken zegt ze. Omdat er in Leiden ± 25 verschillende lijnen zijn vind Frank juist de afwisseling zo mooi. Na de 5 lijntjes, die we in Leidschendam nog hadden, is dit toch een stuk beter zegt hij. Enne, Frank heeft als één van de weinige chauffeurs geen(!) hekel aan hybride-bussen, bijzonder he?? De eerste ontmoeting tussen Frank en Indra (allebei verstokte vrijgezellen) is ook best



bijzonder. Indra was uit Suriname over voor vakantie in Nederland. Gezamenlijke vrienden vonden dat het maar eens over moest zijn met dat vrijgezellen bestaan en hebben die twee aan elkaar gekoppeld. Liefde op het eerste gezicht zou ik zeggen want Indra stond een keer 's nachts om kwart voor 2 onaangekondigd bij Frank voor de deur. Wat er in die nacht gebeurd is laat zich raden..... Ik wil nog veel meer te weten komen van Nicole en Frank daarom komen ook voor hen beiden nu de

10 moeilijke vragen.....

Daar kun je mij voor wakker maken.

Nicole: Voor drop, ik ben een snoepmonster en natuurlijk voor Sushi mmmm. Als ik toch wakker ben zullen we dan gelijk een spelletje klaverjassen of bingo doen??

Frank: Ik zou het niet proberen om mij wakker te maken, laat mij lekker slapen joh

Wat zou je graag verandert zien?

Nicole: Hoe gaat het in de toekomst met de zorg en met de voorgenomen sluitingen van veel gevangenissen in Nederland? En de verschillen in arm en rijk worden alleen maar groter.

Frank: Het egoïsme en stress in Nederland en de Westerse wereld wordt steeds erger. Dit valt vooral op als ik weer van vakantie terug kom uit Suriname, waar het niet lijkt te bestaan.

Mijn grootste zonde is:

Nicole: Snoep, snoep en nog eens snoep.....

Frank: Vorig jaar ben ik, na 30 jaar, van de een op de andere dag gestopt met roken en bier drinken. Nu drink ik af en toe alleen nog een wijntje.

Wie zou je wel eens willen ontmoeten?

Nicole: Ik ben een hele grote fan van de rockmuziek van Melissa Etheridge en zodra ze weer in Nederland optreed ga ik zeker naar één van haar concerten.

Melissa Etheridge, zelf lesbienne, is ook bekend als activist voor homorechten wat ik erg in haar waardeer.

Frank: Ik zou Beatrix wel eens willen ontmoeten, zij is toch een bijzondere vrouw. Na een heel druk leven heeft ze na 30 april alle tijd van de wereld.



Waar ben je trots op?

Nicole: Ik ben erg trots op mijn dochters! Maxime is na een roerige pubertijd rustig geland en zit nu in opleiding bij de politie, wat ze super doet! En ik ben erg trots op mijn broertje Gabriël die de stap gemaakt heeft

om naar Thailand te emigreren om een eigen zaakje op te zetten.

Frank: Ik ben best wel trots op mezelf dat ik na 30 jaar ben gestopt met roken. En natuurlijk ben ik trots op Indra, ze is mijn alles!

Wat is je lievelingseten en wat is het lekkerste wat je ooit gegeten hebt?

Nicole: Sushi, Tepan Yaki, stampot andijvie met een balletje gehakt en lekker eten bij Toko Eddo, dé beste Toko van Voorburg! Het lekkerste wat ik gegeten heb is eigengemaakte chocoladekaakjescake.

Frank: Het zal je niet verbazen dat het Surinaams eten is. Doksa Masala (eend met kerrie), bravo soep gemaakt van knolvruchten en vis of kip, roti met pompoen en droge vis zijn lekkere gerechten. Maar de eigengemaakte Nasi van Indra is en blijft mijn favoriet!

Mijn vakantiebestemming is:

Nicole: De Veluwe, da's lekker dichtbij en dan kan mijn hond Moose mee! Ik ga graag fietsen op de Veluwe en ik voel me daar aardig thuis.

Frank: Sinds ik Indra ken gaan we regelmatig naar Suriname. Ze is geboren in Nieuw Nickerie, de hoofdstad van het district Nickerie. Het ligt in het noorden van Suriname en grenst aan Guyana.



Waar heb je een hekel aan?

Nicole: Ik hou absoluut niet van ruzie. Ik ben zelf niet snel kwaad en ik ben sowieso niet lang boos.

Frank: Aan het negatieve, respectloze gedrag tegenover mensen die wel hun best doen of een gebrek hebben.

Mijn favoriete klus in het huishouden is:

Nicole: Helemaal niets, ik heb er een hekel aan. Helaas heb ik nog een grotere hekel aan rommel, dus ruim ik het maar braaf op. Maar iedere dag met de nodige tegenzin!

Frank: We doen altijd alles samen en hebben nergens echt een hekel aan. Alles moet gewoon lekker schoon en fris zijn in huis.

Mijn grootste ergernis in het verkeer is:

Nicole: Mensen die onnodig links blijven hangen, grrrrrr.

Frank: Geen richting aangeven vooral op rotondes, door rood rijden en afsnijden. Haastig gedrag dus.

Ik weet niet of Nicole en Frank een goed beeld geven voor de hele groep Leidschendamers maar volgens mij, maar wie ben ik, komt het aardig in de buurt.

www.kittenopvang-bovenwater.nl

U zoekt een leuke kitten? Kijk op onze site of bel: 071 5012134

Oud Adeselaan 29 Rijpwetering (lijn 56)



Wij sparen alle(!) merken **BUIZENRADIO'S** en alles wat ermee te maken heeft zoals:
bandrecorders - pick-ups - kleine transistorradio's
en wekkerradio's.

Verder vragen wij single's voor de juke-box

Tel.: 071 8886470 of 06 22 216889
Arnold & Cisca Verbrugge



Beste lezer

Het schijnt dat de boze poppetjes, die verwijtend roepen dat er weer(!) geen kopij van jou ontvangen is, nogal wat irritatie opwekken. Dus zal je in het vervolg minder van dat soort berichtjes tegenkomen in onze „GLOSSY“. Oké, natuurlijk zit ik nog steeds op jou kopij te wachten, maar ik zal er niet meer om zeuren... In deze editie laat collega Cees Hogewoning ons weten waar alle ingezamelde kleding terecht komt.... Ook Arriva directeur Anne Hettinga heeft kopij ingezonden en de kersverse voorzitter van onze P.V. schreef dit keer „bestuurlijk“. Natuurlijk krijgen we ook weer de groeten Duitsland, de opgave van Kijk eens om je heen vind ik dit keer wel heel moeilijk, het is een plek waar we maar heel zelden langs komen. Ook de puzzelaars komen weer aan bod. Dus, zoals je ziet, ook dit keer weer voor ieder wat wils.....veel leesplezier.



Printservice
Kleurkopieën
Inbinden
Plastificeren

the Printer

Morsstraat 2
2312 BM
Leiden
071 5149103

Afstotelijk
 Atoomtijdperk
 Behendig
 Bloedstraal
 Corvee
 Coupe
 Dorst
 Droogleggen
 Entreebiljet
 Eskimo
 Etiket
 Expositiezaal
 Fancy
 Fitness
 Fornuis
 Gebedsgenezer
 Gehuwd
 Gevoelsuiting
 Glasschilderij
 Haarknippen
 Hengstveulen
 Hoforde
 Idioterie
 Inhaalrace
 Krekel
 Likeurflles
 Maagd
 Medisch
 Mille
 Nachtreiziger
 Offensief
 Onofficieel
 Oogbad
 Oregano
 Ouder
 Papyrus
 Pistool
 Puurte
 Raden
 Rhodos
 Ribfluweel
 Rosewijn
 Rossig
 Salonkastje
 Satellietfoto
 Scheepsruimte
 Schovenbinder
 Schroefmotor
 Sesamolie
 Sloper
 Sluitzegel
 Sober
 Sopraansolo
 Tandtechnicus
 Tegen
 Teveel
 Tevree
 Tuinierskunst
 Uurwerker
 Vermoeid
 Visie
 Voetstap
 Volksmenigte
 Waterdieren
 Weekendretour
 Woonpeil
 Zeeleeuw
 Zekere
 Zolang

S	C	H	E	E	P	S	R	U	I	M	T	E	V	R	E	E	
C	E	O	I	U	X	K	O	W	U	E	E	L	E	E	Z	D	
H	O	S	U	R	Y	P	A	P	J	R	V	D	N	J	F	R	
O	I	R	A	P	G	L	O	L	R	O	W	E	I	T	A	O	
V	T	D	V	M	E	E	I	S	L	A	P	E	F	S	N	F	
E	E	O	I	E	O	B	H	K	I	P	A	E	R	A	C	O	
N	G	E	V	O	E	L	S	U	I	T	I	N	G	K	Y	H	
B	N	E	G	E	T	M	I	N	W	S	I	E	S	N	E	D	
I	T	B	R	W	E	E	K	E	N	D	R	E	T	O	U	R	
N	A	T	F	N	V	R	R	E	P	O	L	S	Z	L	L	O	
D	N	B	I	O	A	O	F	I	T	N	E	S	S	A	W	O	
E	D	G	N	A	R	F	E	O	E	A	O	B	L	S	A	G	
R	T	L	H	F	O	N	M	T	A	C	E	O	E	B	T	L	
E	E	A	A	S	S	F	U	U	S	H	O	L	W	L	E	E	
Z	C	S	A	T	E	L	L	I	E	T	F	O	T	O	R	G	
E	H	S	L	O	W	E	U	N	S	R	A	O	U	E	D	G	
N	N	C	R	T	I	J	E	D	I	U	E	M	P	K	D	I	
E	I	H	A	E	N	I	P	E	T	I	K	E	T	S	E	N	
G	C	I	C	L	G	C	K	R	K	Z	Z	L	S	T	R	R	
S	U	L	E	I	T	I	B	S	D	I	E	O	M	R	E	V	
D	S	D	L	K	L	F	E	K	A	G	R	G	L	A	N	M	
E	O	E	R	I	B	F	L	U	W	E	E	L	E	A	I	A	
B	B	R	H	O	D	O	S	N	K	R	E	K	E	L	N	A	
E	E	I	J	S	H	E	N	G	S	T	V	E	U	L	E	N	G
G	R	U	A	T	O	O	M	T	I	J	D	P	E	R	K	W	D

De overgebleven letters vormen een kleur....

SUCCES --- SUCCES --- SUCCES --- SUCCES

Kijk eens om je heen

OPLOSSING



Het is het gebouw tegenover het raadhuis in Noordwijkerhout. Op de route van lijn 57. Een imposant gebouw. Ik weet alleen niet wat de functie van dit gebouw is, maar misschien weet een collega het wel. Laat dan even een reactie in de volgende „GLOSSY“ achter. Dan leer ik ook nog eens wat.

Tot de volgende keer
Henk Koelewijn

BRUIDSREPORTAGES



Henk Koelewijn
Voor een mooie en
betaalbare(!)
reportage van de
mooiste dag van uw leven



*Bel voor informatie:
Henk Koelewijn 071 5120523 of 06 53 398354*

SCHRIJF OP!

8 JUNI

PV ACTIEF

Houd hem vrij !!

AROZON

ZONWERINGEN & ROLLUIKEN

www.arozon.nl

Bel vandaag nog
071 5724334 of
06 49 900941
Ook voor
reparatie en
onderhoud.





MET ZOEKEN

Autorijschool = Eric Wijngaard



www.autorijschoolericwijngaard.nl